



LEIDEN 
IN KLARE LIJN

Slot Teylingen

LEIDEN IN KLARE LIJN
Bruggen, beelden, gebouwen en straatgezichten... uiteindelijk moet de hele stad eraan geloven, want Eric J. Coolen ziet eigenlijk op elke hoek in Leiden wel iets moois. De tekenaar zet de stad wekelijks om in 'stripstijl' de klare lijn.

Net ten noordwesten van Sassenheim zijn aan de Teylingerlaan de resten te vinden van een imposant slot: Slot Teylingen. Al sinds 1676 bestaat de ruïne hier in deze vorm. Het originele slot is zelfs nóg veel ouder.

Slot Teylingen werd waarschijnlijk halverwege de dertiende eeuw gebouwd in opdracht van leenheer Dirk van Teylingen.

In het begin bestond het slot uit een voorburcht en een toren op een eilandje. Enige tijd later werd het bouwwerk uitgebreid met een ringmuur en weer later werd de toren vervangen door een donjon. Dit is een soort versterkte woontoren die veel in de Middeleeuwen werd gebouwd als onderdeel van een kasteel.

In de eeuwen daarna groeiden het slot en het landgoed rondom.

Op het hoogtepunt bestonden deze uit het slot met gracht, een groot woonhuis en uitgestrekte tuinen.

Van deze hoogtijdagen is tegenwoordig niet veel meer zichtbaar. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog raakte het slot zwaar beschadigd. Het slot werd wel weer grotendeels hersteld, maar in 1675 raakte het slot opnieuw aangetast. Er brak een verwoes-

tende brand uit, waarna decennia van verval volgden. Uiteindelijk weten alleen de donjon en de ringmuur de tand des tijds te doorstaan.

Sinds 1971 geniet de ruïne de erkenning die het verdient. Slot Teylingen kreeg in dat jaar de status van Rijksmonument.

Yorick Coolen