



Stichting Beheer Kasteel Teylingen

Jaarverslag Stichting Beheer Kasteel Teylingen 2020

Helaas heeft COVID-19 er dit jaar voor gezorgd dat veel activiteiten en evenementen vanaf 16 maart niet door konden gaan.

Het jaar begon met een bezoek van de Compagnie van Cranenburg. Vanaf 25 januari zouden ze een aantal zaterdagen te vinden zijn bij Kasteel Teylingen. Ze hebben ons slechts twee keer kunnen vereren met een bezoek.



De eerste kinderen kwam al in februari langs voor een rondleiding.

In verband met Covid-19 konden veel schoolprojecten niet door gaan.

We mochten dit jaar, voordat we op 16 maart de poort tijdelijk moesten sluiten, slechts 4 groepen ontvangen.



In februari zijn een aantal vrijwilligers aan de slag gegaan met het opknappen van de mobiele toiletunit. Dankzij hun inzet en de sponsoring van materiaal door Van Kesteren Schilders ziet de toiletunit er weer prachtig uit.

Op 7 & 8 maart 2020 werd het seizoen geopend.

Onder toezicht van leden van de Dutch Warbow Society, scouting Arcus Belli en vrijwilligers van Kasteel Teylingen werd de vlag gehesen.

In verband met de weersomstandigheden kon er zondag niet geschoten worden.

De boogschutters moesten het kampement afbreken. Kasteel Teylingen was deze zondag wel geopend.

De groentetuin werd eind van vorig jaar flink onder handen genomen. De tuin is een stuk kleiner geworden en de bedoeling was om er een kruidentuin van te maken. Dat is zeker gelukt. Het is een mooie kruidentuin geworden!



Na slechts twee weekenden geopend te zijn geweest werden de eerste COVID-19 maatregelen door de overheid aangekondigd. Vanaf 16 maart moesten we de poorten sluiten.

Ook de geplande evenementen, "Beleef Teylingen" en de "Viking Thing", moesten geannuleerd worden.

Vanaf 1 juni 2020 (2e Pinksterdag) mochten monumenten, uitsluitend per reservering, weer bezoekers ontvangen. Met inachtneming van de op dat moment geldende veiligheidsmaatregelen betekende dat dat er maximaal 30 bezoekers tegelijk in de burcht aanwezig mochten zijn.

Vanaf 1 juli waren er wat versoepelingen en was vooraf reserveren niet meer verplicht.

Helaas gingen er vanaf 29 september 18:00 uur weer nieuwe maatregelen in en was bezoek weer alleen toegestaan op basis van een reservering per tijdvak.

Wat kon er nog wel dit jaar?

Door alle maatregelen moesten er flink wat (groeps-)afspraken geannuleerd worden. Gelukkig was het niet allemaal kommer en kwel.

Er waren dit jaar twee huwelijksvoltrekkingen. Beide in september.

Ook kwamen er twee bruidsparen langs komen om trouwfoto's te laten maken bij Kasteel Teylingen.

In augustus konden we bezoekers drie keer de gelegenheid geven om op een zwoele zomeravond de verlichte ruïne te bezoeken en beleven.



Op 12 september, open monumentendag, mochten we een kleinschalig evenement organiseren.

Geïnspireerd door het thema van de Landelijke Kastelendag, Bezet & Bevrijd, hadden we een divers aantal re-enactment (en theater) groepen te gast. Zij beelden legers uit Korea, Canada en Nederland Indië uit.

Veteranen uit de Bollenstreek hebben zich ook ingezet voor onze vrede en veiligheid en werden uiteraard uitgenodigd om deze activiteit bij te wonen.

Samen met ambassadeurs, graven, wethouder Arno van Kempen, wijkregisseur en het bestuur bezocht het Jacoba van Beierenfonds Kasteel Teylingen ter gelegenheid van haar vijf jarig lustrum.

Kasteel Teylingen was een aantal keer te zien op de televisie. Zo was er een kort programma van de Bollenstreekomroep over de vluchtdeur en werd er een aflevering van Zappsport opgenomen. Hiervoor was Kasteel Teylingen even Zweinstein want de aflevering ging over Zwerkbal.



Verder kwamen 2 kleine groepjes leerlingen van groep 8 van een school uit de buurt wat filmpjes maken voor een schoolopdracht.

In het kader van de Kinderboekenweek bracht ridder Niels een bezoek aan een school en kwam er een groep schoolkinderen middeleeuwse spelletjes spelen op de voorburcht. De burcht werd in de gaten gehouden door één van onze poortwachters.

Verder wisten een paar kinderen met hun ouders de ruïne te vinden om een verjaardag te vieren en kwamen er een drietal Bassie & Adriaan fans op bezoek.

Dit jaar hebben we de vrijwilligers vier keer uit mogen nodigen voor de drie maandelijke "Klussen & Kletsen" dagen. De vrijwilligers komen dan bij elkaar om bij te praten en om de nodige klusjes in en om de burcht uit te voeren.

In verband met COVID-19 konden we deze keer na de laatste klusdag helaas geen BBQ voor de vrijwilligers organiseren om ze te bedanken voor hun inzet.



Op 25 oktober werd de vlag gestreken. Het Seizoen zat er weer op. Ondanks de nodige tegenslagen en annuleringen konden we het jaar kostendekkend afsluiten.

De eerste [nieuwsbrief van gemeente Teylingen](https://www.teylingen.nl/ruine) over de ontwikkelingen rondom de ruïne staat online (te vinden op <https://www.teylingen.nl/ruine>)

Nog steeds: vol goede moed gaan we op naar een mooi nieuw jaar!